



STICHTING VRIENDEN VAN DE MISSIEKAPEL HEYTHUYSEN

Opgericht 25 juni 1986

Inschrijving Handelsregister onder no. 41067272

Website: www.missiekapel.nl

Verkort beleidsplan 2017

Samenvatting van de geschiedenis:

Op onze website is de geschiedenis uitvoerig beschreven.

De Missiekapel is gebouwd in het midden van de 19^e eeuw naast de kerk in Heythuysen.

De kapel dankt haar naam aan het feit dat hier de zogenaamde Missiegroep in werd opgesteld, die tijdens de Missieweken werd gebruikt. Het woord "missie" betekende in dit verband niet het werk van de religieuzen in verre gebieden, maar de prediking in parochies met als doel "heropwekking" van het geloof en de bekering van de zondaars.

Aan die Missiegroep heeft de Missiekapel haar naam te danken.

In de loop van de ca. 165 jaar van haar bestaan heeft de kapel verschillende functies gehad zoals o.a. opslagplaats, kerkhofkapel, ruimte voor jeugdwerk, huisvesting kleuterschool e.d. In de 2^e helft van de 20^e eeuw raakte het monument ernstig in verval en dreigde te worden gesloopt.

Door ingrijpen van de Limburgse afdeling van de Bond Heemschut en een groep enthousiaste mensen uit Heythuysen en omgeving kon de kapel op 16 juli 1987 door de inmiddels opgerichte STICHTING VRIENDEN VAN DE MISSIEKAPEL HEYTHUYSEN, voor fl. 1,00 wordt gekocht van de gemeente Heythuysen.

Dankzij overheidssubsidie en vele private fondsen kon de kapel in haar oude staat worden teruggebracht na een degelijke restauratie van het exterieur van de kapel.

Voor de restauratie van het interieur waren er onvoldoende financiële middelen.

In de jaren daarna bleek het een moeizame missie om een goede bestemming voor de kapel te vinden.

Diverse mogelijkheden kwamen in beeld, doch bleken geen van allen haalbaar te zijn.

In de jaren 2010 en 2011 kwamen er gesprekken op gang met de Stichting Kunst & Cultuur Leudal.

Deze gesprekken resulteerden er in dat in de kapel een kunsttempel wordt gevestigd.

Er volgde een geringe verbouwing met als speerpunt het aanbrengen van een glazen deur, van waar achter doorlopend exposities konden worden bewonderd.

Eindelijk was er een bestemming en op 12 mei 2012 kon de Kunsttempel worden geopend. In al die jaren bleef bij het bestuur de wens om ook het interieur te restaureren en vooral het terugbrengen van het oorspronkelijke tongewelf.

Door een prachtige samenwerking met Scholengemeenschap Ursula, Gilde opleidingen en andere bedrijven kon in het voorjaar 2016 ook het interieur worden gerestaureerd.

Met trots kon het bestuur op 1 juli 2016 de kapel opnieuw officieel heropenen en was de restauratie eindelijk na ruim 30 jaar voltooid.

De toekomst:

Nu de restauratie geheel is voltooid ziet het bestuur van de STICHTING VRIEDNEN VAN DE MISSIEKAPEL voor het jaar 2017 en de komende jaren als haar belangrijkste taak:

- De samenwerking met de Stichting Kunst & Cultuur te koesteren en daarmee de functie als Kunsttempel met regelmatige exposities te blijven bevorderen.
- De bouwkundige conditie van het gebouw zo goed mogelijk te bewaken en zonodig maatregelen te nemen om de kwaliteit ervan in stand te houden.
- Werven van fondsen om m.n. de onderhoudskosten te kunnen financieren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2016

BESTUUR STICHTING VRIENDEN VAN DE MISSIEKAPEL HEYTHUYSEN.